

16-05-2013

Beste meneer Wim,

Als u eens wist wat u allemaal teweeg heeft gebracht met uw 'afscheid'.

Julia (groep UB) kwam vanmiddag huilend uit school; meneer Wim gaat weg! Groot verdriet.

Ik vroeg wat ze vandaag voor leuke had gedaan; Niks, want meneer Wim gaat weg.

Dit was het allerergste wat er ooit gebeurt was zei ze.

Gelukkig is het morgen een leuke dag op school zei ik om haar te troosten. Daar wilde ze niks van weten, want meneer Wim gaat weg.

Nou, is Julia een meisje van 7,5. En meisjes van 7,5 kunnen soms goed drama maken. Maar ook als we het met een korreltje zout nemen, gaat ze u erg missen.

Dus bedankt voor alle leuke en leerzame lessen
→ ook namens Julia.

En hopelijk tot volgend jaar, daar maakt u dan een meisje heel gelukkig mee. :-)

Met een vriendelijke groet,

Miriam van E.

(moeder van Julia dus)